

*Αριθ. 1 - 1975



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΘ. 100
ΑΘΗΝΑΙ Τ. 131

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
1825 - 1975
ΑΘΗΝΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 75

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ «150ΕΤΗΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ»

• ΚΛΑΣΕΙΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Δραχμαὶ 4 — Τεμάχια 8.000.000
«Μυστικὴ Συνέλευσις Βοστίτσας» (Ιανουάριος 1821)
2. Δραχμαὶ 7 — Τεμάχια 5.400.000
«Γρηγόριος Δικαῖος-Παπαφλέσσας» (Μανιάκι Μάϊος 1825)
3. Δραχμαὶ 11 — Τεμάχια 600.000
«Ἄγιοι Ἀπόστολοι Καλαμάτας» (23 Μαρτίου 1821)

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ύπὸ τῶν καλλιτεχνῶν Παναγιώτου Γράββαλου καὶ Βασιλικῆς Κωνσταντινέα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 26 × 36,5 χιλιοστὰ εἰς φύλλα τῶν 50 δραχμίων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία Offset.

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαὶ Τέχναι «Ἄσπιώτη-ΕΛΚΑ» Α.Ε.
Αθῆναι.

ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ \$ 1 = 29,85 δραχμαὶ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τὰ γραμματόσημα θὰ τεθοῦν εἰς κυκλοφορίαν τὴν 24ην Μαρτίου 1975 καὶ θὰ πωλοῦνται μέχρι καὶ τῆς 23ης Μαρτίου 1976, ἐκτὸς ἐὰν ἥθελον ἔξαντληθῇ ἐνωρίτερον.

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Θὰ ἐκδοθοῦν εἰκονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ἡμέρας κυκλοφορίας, οἱ ὅποιοι θὰ διατεθοῦν ἀντὶ δραχμῶν 24 ἔκαστος, ἢτοι δύο δραχμὰς ἐπὶ πλέον τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῶν ἐπ' αὐτοῦ γραμματοσήμων.

Οἱ ἐν τῷ ἐσωτερικῷ ἐνδιαφερόμενοι διὰ τὴν ἀπόκτησιν τοιούτων φακέλων δύνανται νὰ ἐνεργήσουν σχετικὴν προεγγραφὴν εἰς τὰ κατὰ τόπους Ταχυδρομικὰ Γραφεῖα μέχρι καὶ τῆς 10ης Μαρτίου 1975.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τὴν 10ην Μαΐου 1975 θὰ τεθῇ εἰς κυκλοφορίαν ἡ ἀναμνηστικὴ σειρὰ «EUROPA — CEPT 1975» ἐκ τριῶν κλάσεων δραχμῶν 4 - 7 καὶ 11.

Προεγγραφαὶ διὰ φακέλους πρώτης ἡμέρας κυκλοφορίας τῶν γραμματοσήμων τούτων, ἔκαστος τῶν ὅποίων θὰ διατίθεται ἀντὶ δραχμῶν 24, θὰ ἐνεργηθοῦν ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων εἰς τὰ κατὰ τόπους Ταχυδρομικὰ Γραφεῖα ἀπὸ τῆς 10ης μέχρι καὶ τῆς 24ης Ἀπριλίου 1975.



ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

(Ἐπὶ τῇ 150ῃ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου του)

Ἡ ἴστορία τοῦ Ἀγῶνος προβάλλει ἐπαξίως τὴν ἀδρὰν προσωπικότητα τοῦ Γρηγορίου Δικαίου - Παπαφλέσσα, ὁ ὅποῖος διὰ τῆς πατριωτικῆς του δράσεως καὶ τῆς ὑπερτάτης θυσίας του κατέλαβεν ἐπιφανεστάτην θέσιν μεταξὺ τῶν ἡρώων τοῦ 1821, παρὰ τὰ ἀνθρώπινα ἐλαττώματά του καὶ τὰς συναφεῖς ἀδυναμίας του.

Ἄνήκει καὶ οὗτος εἰς τὸ ἱερὸν τάγμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τὸ ὅποιον κατὰ μὲν τοὺς αἰῶνας τῆς δουλείας εἰς τὸν Ὁθωμανὸν κατακτητὴν ἐπεδόθη μετὰ ζήλου εἰς τὸν διαφωτισμὸν τοῦ Ἐθνους καὶ εἰς τὴν ἔξαπλωσιν τῆς Ἐλληνικῆς παιδείας, ἐν γνώσει ὅτι ἐξ αὐτῆς θὰ προήρχετο κατὰ κύριον λόγον ἡ Ἑθνικὴ ἀναγέννησις, κατὰ δὲ τοὺς χρόνους τῆς μεγάλης ἐπαναστάσεως ἀνέλαβε πνευματικοὺς καὶ πολεμικοὺς ἀγῶνας, ἐνέβαλεν ἐνθουσιασμὸν εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ θρησκεύοντος λαοῦ καὶ προσέφερε παντοίας θυσίας εἰς τὴν πολεμικὴν προσπάθειαν τοῦ γένους.

Ἐγεννήθη τὸ 1788 εἰς τὸ χωρίον Πολιανή τοῦ πρ. δήμου Ἀμφείας ὑπὸ τοῦ Δημητρίου Δικαίου καὶ τῆς Κωνσταντίνας τὸ γένος Ἀνδρώνη καὶ ἥκουσε τὰ ἐγκύκλια μαθήματα εἰς τὴν διάσημον σχολὴν τῆς Δημητσάνης. Ἀποφοιτήσας ἐκάρη μοναχὸς περὶ τὸ 1816 καὶ ἐμόνασε κατὰ πρῶτον εἰς τὴν παρὰ τὴν Καλαμάταν μονὴν Βελανιδιᾶς (Παναγίτσα) καὶ μετέπειτα εἰς τὴν μονὴν Ρεκίτσας.

Ἐκεῖ, ὁ Παπαφλέσσας παρουσίασε τὰ πρῶτα δείγματα τοῦ ἀγωνιστικοῦ του πνεύματος καὶ τῆς εὐφυΐας του. Συγκρουσθεὶς πρὸς ἵσχυροὺς Τούρκους χάριν τῶν κτημάτων τῆς μονῆς του, ἐγκατέλειψε τὴν Πελοπόννησον καὶ μετέβη εἰς Ζάκυνθον, ὅπου συνεδέθη μετὰ τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, εἴτα δὲ κατέληξεν εἰς Κωνσταντινούπολιν (1817), ὅπου ηὕξησε τὴν μόρφωσίν του, διηύρηνε τὰς γνωριμίας του καὶ τῇ βοηθείᾳ τοῦ συνοδικοῦ μητροπολίτου Δέρκων — Πελοποννησίου καὶ τούτου — ὠνομάσθη ἀρχιμανδρίτης.

Τὸν Ἰούνιον τοῦ 1818 ἐμυήθη ὑπὸ τοῦ Ἀναγνώστη Παπαγεωργίου (Ἀναγνωσταρᾶ) εἰς τὸ μυστικὸν τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας καὶ εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ ἱερέως. Οἱ ἐν Κωνσταντινούπολει φιλικοί, ἐκκλησιαστικοί καὶ πολιτικοί, ἐκτιμῶντες τὴν δραστηριότητα καὶ τὰ λοιπὰ προσόντα τοῦ Παπαφλέσσα, ἀνέθεσαν εἰς αὐτὸν ἔργον σοβαρὸν καὶ ὑπεύθυνον· οὐδ' ἀνέμενεν ἄλλωστε ὁ φιλόδοξος ἀρχιμανδρίτης ὑποκίνησιν ἄλλοθεν διὰ νὰ ἀποδυθῇ μετὰ φανατισμοῦ εἰς τὸ ἔργον τῆς διαδόσεως τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας καὶ τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἑθνικῆς ἔξεγέρσεως. Ἀπὸ τῆς 25 Αὐγούστου μέχρι τῶν ἀρχῶν Ὁκτωβρίου 1818 ἐμύησε σημαίνοντας Ἐλληνας, εἴτα δὲ ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ Πατριαρχικοῦ ἔξαρχου μετέβη εἰς τὰς Παραδοναβίους Ἡγεμονίας διὰ νὰ μελετήσῃ τὴν ἐκεῖ κατάστασιν. Περιερ-

χόμενος τὰς Ἑλληνικὰς κοινότητας ἐμύησεν εἰς Ἰσμαήλιον καὶ Γαλάζιον πολλοὺς ὁμογενεῖς, ἐν Βουκουρεστίῳ δὲ ἥλθεν εἰς μυστικὴν συνεννόησιν μετὰ τῶν ὀπλαρχηγῶν Γεωργίου Ὀλυμπίου καὶ Ἰωάννου Φαρμάκη, μετὰ τῶν ὅποιων συνυπέγραψεν ἔνορκον ἀδελφικὸν δεσμὸν περὶ συνεργασίας ἐν περιπτώσει πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων.

Ἐκεῖ ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τοῦ Παναγιώτου Ἀναγνωστοπούλου μέλος τῆς Ἀρχῆς ὑπὸ τὰ στοιχεῖα ΑΜ. Ἐκτοτε, συμπράττων καὶ μετὰ τοῦ Γεωργίου Λεβέντη, εἰργάσθη εἰς γενικὰ θέματα τῆς Ἐταιρείας καὶ ἔλαβε μέρος εἰς τὴν προσπάθειαν προσεταιρισμοῦ τοῦ ἡγεμόνος τῶν Σέρβων Μιλὸς Ὀμπρένοβιτς.

Προκαλέσας ὑποψίας λόγῳ τῆς ἐντόνου δράσεώς του εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἡγεμόνος Ἀλεξ. Σούτσου ἡναγκάσθη νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἀλλ’ ἐκεῖ, προδοθείς, διέτρεξε τὸν ἔσχατον κίνδυνον.

Τὸν Ὁκτώβριον τοῦ 1820 συνηντήθη εἰς Ἰσμαήλιον μετὰ τοῦ Ἀλεξ. Ὑψηλάντου, παρὰ τοῦ ὅποίου ἔλαβε τὴν ἐντολὴν νὰ κατέλθῃ εἰς Πελοπόννησον, διὰ νὰ προετοιμάσῃ τὸν ἀγῶνα μέχρι τῆς καθόδου τοῦ ἴδιου τοῦ Ὑψηλάντου. Πράγματι δέ, ἀφοῦ διωρίσθη Πατριαρχικὸς ἔξαρχος διὰ τὴν Πελοπόννησον, κατῆλθε μέσω Κυδωνιῶν εἰς "Υδραν καὶ ἐκεῖθεν εἰς Πελοπόννησον, ὅπου μετὰ καταπληκτικῆς δραστηριότητος καὶ ἐπιδεξιότητος ἔξετέλεσε τὴν ἐντολὴν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτρόπου. Ἐὰν ἡ ἔξέγερσις εἰς Πελοπόννησον δὲν ἔξεσπασε συγχρόνως πρὸς τὸ κίνημα τοῦ Ὑψηλάντου εἰς τὰς Ἡγεμονίας, τοῦτο δὲν ὀφείλεται βεβαίως εἰς τὴν ἀδράνειαν τοῦ φλογεροῦ ἐκείνου πατριώτου.

Ἡ μυστικὴ συνέλευσις τῶν προκρίτων εἰς Βοστίσαν (Αἴγιον) ἡ γενομένη περὶ τὰ τέλη Ιανουαρίου 1821, φέρει κυρίως τὴν σφραγίδα τοῦ Παπαφλέσσα. Ἐκεῖ ἀνεμετρήθη μὲ τοὺς προκρίτους τοῦ Μορέως καὶ ἡγωνίσθη νὰ τοὺς πείσῃ, ὅτι ἐπείγει ἡ ἔναρξις τῆς ἐπαναστάσεως. Ἀλλ’ οὗτος, ἀπομονωθεὶς ἐν Πελοποννήσῳ, δὲν ἐγνώριζε τὰς ὑστέρας ἀποφάσεις τοῦ Ὑψηλάντου, δι’ ὃ καὶ ἡδημόνει καὶ ἡσχαλλε μὴ βλέπων τὸν Γενικὸν Ἀρχηγὸν νὰ ἐμφανίζεται εἰς Πελοπόννησον, ὅπου εἶχεν ἡδη κυριαρχήσει τὸ πνεῦμα τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας καὶ ἔγινεν θεία πνοὴ ἡ κινητήριος δύναμις, ἡ ὅποια ὥθησε τὸν λαὸν εἰς τὴν ἐπανάστασιν. Πρὶν ἀκόμη σημάνουν οἱ κώδωνες τῶν ἐκκλησιῶν κατὰ τὴν 25 Μαρτίου, εἶχεν ἡδη ἀρχίσει εἰς τὴν Πελοπόννησον ὁ ἀπελευθερωτικὸς ἀγών, μεταξὺ τῶν ἡγετῶν τοῦ ὅποίου ἀπαντῶμεν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸν φλογερὸν ἀρχιμανδρίτην. Ἐφιππος, φέρων περικεφαλαίαν καὶ φουστανέλλαν εἰσῆλθε μετὰ τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τοῦ Πετρόμπεη καὶ τῶν ἄλλων ὀπλαρχηγῶν εἰς τὴν Καλαμάταν τὴν 23 Μαρτίου 1821 καὶ ἔλαβε μέρος εἰς τὴν δοξολογίαν, ἡ ὅποια ἐψάλη εἰς τὸ ναῦδριον τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς πόλεως.

Ἐκτοτε μετεῖχε τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων ἐν Πελο-

ποννήσω ώς δευτεραγωνιστής μέχρι τῆς Β' ἐν Ἀστρεὶ Ἑθνικῆς Συνελεύσεως (1823), ὅτε μεταπηδήσας εἰς τοὺς πολιτικοὺς διωρίσθη ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν. Τὸ ἀξίωμα τοῦτο διετήρησε καὶ εἰς τὴν διάδοχον Κυβέρνησιν Γεωργίου Κουντουριώτου καὶ διεδραμάτισε σημαῖνον πρόσωπον κατὰ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον καὶ τὴν συντριβὴν τῶν «ἀνταρτῶν» (1824).

Ἡ εἰσβολὴ εἰς Πελοπόννησον τοῦ Ἰμπραήμ καὶ ἡ καταπληκτικὴ πρόοδος του ἀπήλλαξε τὸν Παπαφλέσσαν ἀπὸ τὴν πολιτικὴν μέθην καὶ ὁ ἄμεσος κίνδυνος τῆς ἐπαναστάσεως τὸν ὡδήγησε καὶ πάλιν εἰς τὰ ὄπλα. «Ο, τι δὲν ἡδυνήθησαν οἱ ἔξ ἐπαγγέλματος στρατιωτικοί, ἥλπισε νὰ ἐπιτύχῃ ὁ ἴδιος μὲ τὴν φλόγα τῆς ψυχῆς του καὶ ἀνέλαβεν — ὁ ὑπουργὸς αὐτὸς τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ τῆς Ἀστυνομίας — ἐκστρατείαν κατὰ τῶν προελαυνόντων Αἰγυπτίων. Ἡγηθεὶς δύο χιλιάδων περίπου ἀτάκτων στρατιωτῶν συνεκρούσθη μετὰ τῶν στρατευμάτων τοῦ Ἰμπραήμ εἰς Μανιάκι τῆς Πυλίας τὴν 20 Μαΐου 1825.

Κατὰ τὴν κρίσιμον ἐκείνην μάχην ὁ ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαφλέσσας, ἀφοῦ ἐπολέμησεν ὡς λέων, ἔπεισε μετὰ πολλῶν συναγωνιστῶν του ὑπὲρ Πατρίδος, ἀναδειχθεὶς οὕτω ἥρως καὶ μάρτυς τοῦ Ἑθνικοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνος.

Ε. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν

Διὰ τὴν ἔξυπηρέτησιν τῶν φιλοτελιστῶν λειτουργεῖ ἡ Ὑπηρεσία συνδρομητῶν μονίμων παραγγελιῶν γραμματοσήμων καὶ φακέλων πρώτης ἡμέρας κυκλοφορίας. Οἱ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ διαμένοντες δύνανται ν' ἀπευθύνωνται, διὰ τὴν ἐγγραφήν των ὡς συνδρομητῶν καὶ διὰ πᾶσαν σχετικὴν πληροφορίαν εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν Φιλοτελισμοῦ ὁδὸς Αἰόλου 100 Ἀθῆναι (131).

Οἱ ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τῆς Χώρας, δύνανται ν' ἀπευθύνωνται εἰς τὴν ὡς ἄνω Ὑπηρεσίαν ὡς καὶ εἰς οίονδήποτε Ταχυδρομικὸν Γραφεῖον τῆς Ἐπικρατείας.

Καθίσταται γνωστὸν εἰς τοὺς συνδρομητὰς ὅτι πᾶσα αἴτησις ἡ χρηματικὴ κατάθεσις αὐτῶν ὑπολογίζεται ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἡμέρας τοῦ ἐπομένου μηνός. Συνεπῶς διὰ νὰ δύνανται νὰ λαμβάνουν ὅλας τὰς ἐκδιδομένας σειρὰς γραμματοσήμων δέον νὰ μεριμνοῦν, ὥστε ὁ λογαριασμός των νὰ ἐμφανίζῃ ἐπαρκὲς πιστωτικὸν ὑπόλοιπον ἔνα τούλαχιστον μῆνα πρὸ τῆς κυκλοφορίας ἐκάστης τούτων.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ